



'Eigenlijk is het er al'

Ecodorp in aantocht

Wonen in een strobalen huis. Je eigen energie opwekken en groente verbouwen. Duurzaamheid ten top in het Ecodorp. Maar het meest duurzaam is de nieuwe gemeenschapszin.

Twee jaar geleden ging bij Ad Vlems (45) de knop om. "We zouden zonnecollectoren op ons nieuwe huis plaatsen. Toen ik op internet op zoek was naar informatie, ging er een wereld voor me open. Ik kwam strobalen huizen en earthships tegen. Het was voorbij met alleen maar praten en lezen over duurzaamheid. De hoogste tijd om een echt duurzaam leven te gaan leiden. 'Maar dan wel graag met andere gezinnen', stelde mijn vrouw voor." Rolf Groten (64) reisde als zakenman de halve wereld over. Ging op een gegeven

moment ontwikkelingswerk doen in Oost-Europa en kwam tot het besef dat in Nederland de problemen zeker zo groot zijn. "Wat we hier niet kunnen gebruiken, exporteren we en wat we van waarde vinden, voeren we in. De wereld op zijn kop." Ook Rolf was op zoek naar een meer duurzaam bestaan en was lid van de landelijke ecodorpvereniging.

DUURZAME LEEFGEMEENSCHAP

Toen Ad en Rolf elkaar ontmoetten, klikte het meteen.



Ze zijn twee van de vele inspirerende krachten rond het initiatief Ecodorp Brabant. “Het zijn er inmiddels meer dan 200”, weet Ad te vertellen. “Stuk voor stuk enthousiaste mensen die in werkgroepen allerlei thema’s uitdiepen. En allemaal met één doel voor ogen: wonen en leven in een Ecodorp.” Het zou de eerste duurzame leefgemeenschap in zijn soort in Nederland zijn. Waar zelfvoorziening het levensmotto is. Een dorp waar mensen in huizen wonen die volledig klimaatneutraal zijn en die ze zelf hebben gebouwd. Waar de bewoners hun eigen energiecentrale als coöperatie beheren. Waar ze zelf voorzien in hun voeding en een pact hebben gesloten met de natuur. Waar bedrijvigheid is en waar toeristen geen aapjes komen kijken, maar gezellig aanschuiven in de dorpsherberg. “De duurzaamheid zit ‘m vooral in onze gemeenschapszin”, legt Rolf uit. “Het is niet slechts een andere manier van leven, het is een nieuwe manier van samenleven.”

WIJ ZETTEN ONS NIET AF

Klinkt dat niet allemaal erg utopisch en misschien een tikkeltje alternatief? “Dat hoor ik ook wel eens van vrienden of kennissen”, aldus Ad. “Zie ons niet als

mensen die weglopen van de huidige samenleving. Natuurlijk is ons duurzaamheidsstreven een reactie op het geweldige consumentisme en de huidige stressmaatschappij. Maar wij zetten ons nergens tegen af. Wat wij willen bereiken, is gebaseerd op een positief gedachtegoed.” Rolf wijst op de samenstelling van de huidige aanhangers van Ecodorp Brabant. “Daar zitten opvallend veel ondernemers bij. Net als studenten, ambtenaren, kunstenaars en onderwijzers.” Die leerkrachten zouden wel eens goed van pas kunnen komen. “Wie weet kunnen we ook zelf een schoolje beginnen. De groep telt zo’n veertig kinderen.” Ecodorp Brabant lijkt niet ver meer weg. De plannen krijgen steeds meer vorm en er is al een prachtige plattegrond van het dorp. Dit voorjaar gaan ze proefdraaien bij de Kleine Aarde in Boxtel en er zijn plannen voor een tijdelijk Ecodorp in of rond Tilburg. “Een klooster zou daarvoor een mooie plek zijn”, aldus Rolf. Dat het definitieve dorp er komt, lijdt geen twijfel. Ad: “Eigenlijk is het er al. Een Ecodorp begint immers met een leefgemeenschap. En die hebben we.”

www.ecodorpbrabant.nl